

Reageren?

Wil je reageren, heb je vragen over je bestemming in het leven of over het geloof? Bekijk dan onze website www.spoorchristenen.nl. Neem gerust contact op met een van ons. Je kunt bellen, mailen of schrijven.

ARCADIS: Ewout Schouten, tel. 06-27062004
EwoutSchouten@gmail.com

Arriva: Sake Adema, tel. 06-15017081
sakeadema@gmail.com

BAM Rail: André Boer, tel. 06-51005183
andreboer18@kpnmail.nl

Connexion: Herman Jut, tel. 0345-575945
h.jut85@upcmail.nl

DB Schenker Rail: Auke Beudeker, tel. 06-29598777
aukebeudeker@online.nl

ILT (Rail): Krijn van Herwaarden, tel. 06-52354204
kvherwaarden@casema.nl

LOXIA: Jan-Peter Noordhof, tel. 033-4755696
j.p.noordhof@casema.nl

Movares: Hans ter Braak, tel. 030-6377293
hansbraak@zonnet.nl

NedTrain: Piet Jongepier, tel. 030-6374373
pjongepier@telfort.nl

NS: Derk van Dorth, tel. 06-20738909
vandorth@casema.nl

ProRail: Stoffel Bos, tel. 06-27883765
stoffel.bos@regio-putten.nl

Strukton Rail: Ruud Kroos, tel. 06-53622370
rkroos@zonnet.nl

Syntus: Chris de Heer, tel. 06-43367681
c_deheer@yahoo.com

Veolia Rail: Charles Reiners, tel. 045-5241203
charles.reiners@online.nl

VolkerRail: Ben van Wijhe, tel. 06-50224625
benvanwijhe@hotmail.com

Centrale contactpersoon:

Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380
Graanhoeve 48, 3992 NK HOUTEN
spoorchristenen@gmail.com

 Ontwerp: Crossx.nl
Foto voorzijde: Jeroen Water
Overige foto's: Maarten Pontier

SPOORCHRISTENEN

Deze folder is een uitgave van het 'Nederlands Netwerk van Christenen in de Spoorwegbranche' (NNCS). Dit netwerk bestaat uit christenen uit diverse kerken en gemeenten die werken binnen de spoorsector, die hun geloof ook in hun werkomgeving praktisch willen maken.

Met onbekende? bestemming

Met onbekende bestemming...

De trein naar Groningen staat op het punt om te vertrekken. Een vrouw komt het perron op rennen en vraagt hijgend aan de conducteur: "Gaat deze trein naar Groningen?" Schouderophalend antwoordt hij: "Ach mevrouw, wat maakt het uit? Naar Groningen of Maastricht, als u maar een comfortabele reis hebt en een beetje plezier. Dan ziet u aan het eind van de reis vanzelf wel waar u bent uitgekomen."

Een weinig klantvriendelijke, onverschillige en misschien zelfs wel botte conducteur is dat. In werkelijkheid gaat dit gelukkig anders. Want natuurlijk wil je als reiziger weten waar je naartoe gaat.

Opvallend eigenlijk, dat we tegenover de bestemming van de reis van ons eigen leven vaak net zo onverschillig staan als die conducteur, in de trant van 'ik zie het later wel'. Wat is het reisdoel van ons leven, waarom leven we eigenlijk, waar gaat het werkelijk om?

Om een beetje plezier en gezelligheid, het bekende huisje, boompje, beestje, lekker doen waar je zin in hebt, en misschien zo af en toe een beetje avontuur? Helemaal niks mis mee natuurlijk, maar als we ziek worden, pijn hebben of iemand verliezen? Wat doen we dan, is het leven dan over?

Wie hier wat dieper over nadenkt, komt misschien op relaties, op vrienden en familie, mensen op het werk. Niemand vindt het immers prettig om alleen te zijn. Maar ook in relaties kunnen mensen je behoorlijk teleurstellen. Toch is die gedachte niet vreemd. En er blijkt in ieder geval één relatie te zijn die puur is en echt, en die ook altijd zal blijven: de relatie met je Maker, met God. Hij stond aan het begin van alles en kent ook jou persoonlijk, inclusief je ups en downs. Hij is er niet zomaar, maar heeft een reisplan en doel met jouw leven met een fantastische bestemming.

Wil je mee op reis? Er ligt al een boeking voor je klaar, je moet die alleen nog bevestigen. Veel mensen denken dat ze van alles moeten opgeven als ze deze reis boeken.

En dat het een reis is waar geen plezier aan te beleven valt. Het tegendeel is waar! In de reisgids lezen we bovendien dat Jezus zegt: 'Kom bij mij als je moe bent en onder lasten gebukt gaat, ik geef je rust.'

Het gaat uiteindelijk niet om je carrière, om geld, macht of om prestaties. Het draait om God en dat wij onze bestemming bij Hem kunnen vinden. Hij houdt van mensen zoals ze zijn en weet wat we met Hem kunnen worden. Alle dingen waarin wij tekortschieten, heeft Jezus op zich genomen toen hij ook voor mensen zoals wij aan het kruis is gestorven. Door dit te erkennen en Jezus machinist te laten zijn van je leven, krijgt je levensreis een doel en kom je veilig aan op je bestemming bij God.

Misschien heb je er nog nooit over nagedacht wat je werkelijke bestemming zou kunnen zijn. Misschien ben je momenteel wel reuze tevreden. Maar daarmee loop je de kans een véél mooiere levensbestemming te missen. Ga dus met Jezus op reis: een betere reisbegeleider kun je je niet wensen!